

Ledenverslag november 2017

Komende activiteiten

Kristalwandeling

zondag 19 november

Veel uitleg behoeft deze activiteit niet. Velen onder u werden reeds aangesproken om een handje te helpen. Maar gewoon deelnemen mag natuurlijk ook. KWB Mol-Rauw organiseert op zondag 19 november weer een wandeldag voor een goed doel. Deze keer zetten we de mooie initiatieven van het Ispahan in de kijker. De opbrengst van onze wandeling zal dan ook heel nuttig kunnen besteed worden. De wandelafstanden zijn 8 km, 10 km, 15km of 20 km. Dit alles in en rond de bossen en zandputten van 't Rauw **met een exclusief deel door de Maat**. Onderweg voorzien we een halte met sanitaire stop en hier kan men zich innerlijk versterken met o.a. heerlijke tomatensoep. Inschrijven in de zaal Hof van 't Rauw tussen 9 en 15 uur. (Zie flyer bijgevoegd).

Sinterklaasronde

vanaf 20 november

Binnenkort arriveert de Sint weer met zijn stoomboot uit Spanje. Dan huppelt zijn paardje ook weer richting Mol. Uiteraard worden de kinderen van onze leden niet vergeten en mogen zij een bezoekje verwachten. **Ook dit jaar zal de Sint weer een cadeautje en wat snoepgoed bij hebben.** Om de Sint niet in tijdsnood te brengen, bezoekt hij enkel de leden met kinderen tot 10 jaar. De overige leden worden niet bezocht maar zijn uiteraard wel welkom op het Sinterklaasfeest. We trachten de kinderen die bij elkaar in de buurt wonen zoveel mogelijk op dezelfde dag te bezoeken. Elk lid waarvan kinderen in aanmerking komen voor een Sinterklaasbezoek, zal **individueel** verwittigd worden wanneer het bezoek plaatsvindt en een benaderend uur. We beseffen dat het niet altijd eenvoudig is om kleine kinderen pas om 8 of zelfs 9 uur 's avonds te slapen te leggen. Maar de Sint heeft een heel drukke agenda en kan niet overal om 7 uur geraken. We vragen daarom begrip voor de planning.



Sinterklaasfeest

vrijdag 1 december 19.00u

Er wordt weer heel hard gewerkt om het de kinderen en volwassenen naar hun zin te maken voor de komst van de Sint naar het Hof van 't Rauw. Zoals steeds starten we met een spannend avontuur en de kinderen herkennen zeker een aantal bekende figuren. Al was het maar Sinterklaas en z'n Inpakpieten. Wat anders is dan de vorige jaren is dat alle KWB-kinderen tot en met **12 jaar** (was eerst 10 jaar) worden verwacht met hun mama en papa in de zaal vóór 19.00 uur. **Het Sinterklaasfeest gebeurt dit jaar samen met de Chiro van Mol-Rauw en VV Rauw.**



Andere leden en sympathisanten zijn natuurlijk ook welkom om een pintje in sfeer te komen drinken. Voor het begin van het feest zullen we ook tombolaloten aanbieden. Mogen we rekenen op een beetje steun? Ook voor de fabriek van Sinterklaas worden de grondstoffen steeds duurder.

Opbouwen Kerststal

zaterdag 9 december 8.30u

Kunnen ze u thuis een voormiddag missen op zaterdag 9 december? Om 8.30u gaan we de kerststal weer opbouwen en daar hebben wel wat stevig mansvolk voor nodig. Hou de datum al vrij in je agenda!

RauwForLife: Rockavond voor Ispahan

zaterdag 9 december 8.30u

KWB Rauw wil dit jaar ook aanwezig zijn in de “warmste week” van Studio Brussel met een concert in Hof van 't Rauw.

'Jellyface' en 'Ongesteld' treden op voor Music For Life – Music for Ispahan.

Ongesteld brengt het betere Vlaamse lied met een hoek af. Jellyface staat garant voor meer dan twee uur stomende rock- en popnummers van vroeger tot nu. Deep Purple, Lenny Kravitz, Aerosmith, Rod Stewart, U2, Queen, Peter Frampton ... noem maar op, ze passeren allemaal de revue. Van begin tot einde rockt Jellyface als de beesten en laten we het publiek genieten van een superavond. De opbrengst van deze ambiance-avond gaat volledig naar de vzw Ispahan (palliatieve zorgen Kempen). Meer info via de facebook-pagina <https://www.facebook.com/Rauwforlife>
Kaarten in voorverkoop zijn verkrijgbaar in “Hof van 't Rauw”. (zie flyer bijgevoegd).

Wat voorbij is

26^e Mannenweekend Porto

14-15-16-17 oktober

De 25^e editie van het mannenweekend was een speciale buitenlandse editie. Toen dachten we nog dat het bij een eenmalig buitenlands speciale ging blijven. Maar het enthousiasme bij de deelnemers was zo groot dat al snel beslist werd om terug naar het buitenland te trekken. 2017 werd het dus Porto.

Hier volgen enkele indrukken en anekdotes van het weekend geschreven door de deelnemers. Mogelijk volgen nog wat anekdotes in het verslag van volgende maand, als alle deelnemers hun huiswerk hebben gemaakt.



KWB FADODEGUSTATIEMANNENWEEKENDVERSLAG

Ons weekend ging van start in de koude herfstnacht van 13 oktober. Geheel zonder verwachtingen werd ik opgewacht door 4 dapperen met trolley in de aanslag. Dit was het begin van een hels avontuur.

Eens op de vliegmaschine vlogen de inslapers (slaappilletjes) me direct om de oren. Het veelvuldig gebruik van deze drug deed me grote ogen trekken. In Porto aangekomen hebben we wat gepuzzeld en gedaan, een kijkje hier, een kijkje daar. Alles leek van een leien dakje te lopen.

De natte droom van Jaak kreeg al snel een deuk. De voorbereiding stak met haken en ogen in mekaar ;-).

Goed dat we de scheve situatie in het restaurant hebben kunnen rechtrekken. Eens onze plaats ingenomen begon de miserie. Ditmaal in de vorm van FADO. Fado is dan ook de afkorting van Famous And Dangerous Oldies. De meningen waren verdeeld: de ene zette de zangeres in de spotlights, de andere sloeg zich tegen de kop, eentje sliep de ganse rit en er was er zelfs iemand die dacht al wiegend met zijn vingertje het ritme te moeten aanvoeren. Het publiek wist deze ritmische assistentie zeker te appreciëren met een applaus tot gevolg.

Dag 2 had Jaak terug alles fijn op de rails en moest iedereen fit en monter zijn want het WK gsm – in – zee – werpen stond op het programma. Ook hier iemand duidelijke winnaar met ippon. Dit alles werd al snel vergeten toen we als vluchtelingen de rivier over moesten. Aan de overkant werden we niet opgewacht met open armen. De lokale bevolking nam het heft in handen en sloeg ons, illegalen, met hun sleffers. Niet bepaald een fijne ontvangst. De rest van de dag viel me zwaar, met een lange tocht die werd gebroken met de constante aanslag op onze lever.

Avond 2, jammer genoeg geen FADO maar gewoon look met wat vlees.

Dag 3 eindelijk waarvoor we gekomen waren, proeven. Na 3 glazen stond iedereen op zijn kop, dus over de 2 volgende uren kan ik weinig vertellen. Na de croque madame, was iedereen terug bij de les. Was dat ook even nodig aangezien we de Nijlcruise kregen voorgeschoteld. Nadat sommigen de locale OKRA onder tafel hebben gezongen konden we met een gerust hart verder. Zoals steeds ging er iemand met een oudje op de foto, daar zullen ze thuis niet mee lachen.

Ah de crème de la crème nu, de vlucht. Hebben we dat toch weer schoon meegemaakt. Elk van ons deed mee op een manier waar zelfs B.A. van the A-team van op kijkt. Was dat misschien omdat we Hannibal bijhadden?



Het leek precies dat iedereen para geweest was, en net 4 toeren had meegevochten in Vietnam.

Toch ook speciaal medeleven met diegenen die zowat alles kwijtspeelde zoals metrotickets, vliegtickets tot zelfs hun valies om het extra spannend te maken. (sommige hebben duidelijk niet zelf ingepakt want kenden hun eigen valies niet)

Gezien het veelvuldig drankgebruik wist mijn buurman het op de terugvlucht zeer spannend te maken. Het lachen verging ons snel toen hij een groter zakje vroeg.

Kortom was dit een fijn weekend, enkel jammer dat we weer 5 jaar ouder geworden zijn ☺.

Op zaterdag 14 oktober, midden in de nacht, vertrokken er 21 mannen van de KWB van rauw naar Brussel. Porto is de bestemming.

Alles vlot verlopen aankomst in Porto luchthaven en dan met de metro naar het hotel.

In begin was alles een beetje zoeken maar toch, we zijn overal op onze bestemming geraakt.

De stads verkenning bij prachtig weer en af en toe een terrasje werd zeker gesmaakt.

Het hotel was heel proper en rustig gelegen.

's Avonds stond er een etentje gereserveerd bij Fado, neen sorry bij Casa da Mariquinhas met Fado.

Dat er sterke onderhandelaars zijn bij de KWB-mannen hebben ze daar geweten.

We hebben het zelfs van onze vrienden van president Trump kunnen winnen. Zij mochten ergens anders gaan eten en wij binnen.

De volgende morgen na het ontbijt ging het richting tram Electrico, met terras.

Mooie excursie, sommigen waren heel sportief en gingen a pied.

Het avondmaal bij Chez Lapin was weerom dik in orde.

Nadien allen mooi met metro terug naar hotel.

Maandag 16 oktober zijn we nu al, wat ging het toch vlug allemaal. Na het ontbijt

Met de metro over de brug naar portohuis Caaves Calem. Dit was geregeld via Prima Vinum uit Lommel, peter nog bedankt.

We mochten daar rijkelijk van de nodige porto proeven, zelfs water werd er gedronken.

Na de proeverij gingen we een Portugese croque-monsieur eten, amai dat was de moeite.

Daarna was er een boottocht voorzien op de Douro, rivier in Porto.

Na de overzet naar der overkant wachtte er nog een complete verrassing.

Ja hoor, 21 mannen van de grond zien gaan, nog nooit gezien op Rauw. Zij die het nog niet mee gemaakt hebben een luchtdoop met nen helikopter. Sjiem gedaan.

Na nog wat terrasjes, avondmaal bij Abadia do Porto, zoals voorheen al gezegd, ook weerom dik in orde.

Oei,

De laatste dag, straks naar huis. Eerst toch nog met de metro naar Matosinhos. Een zee hebben ze daar ook, maar niet zoveel terrasjes als bij ons.

Na lang zoeken hebben we er toch nog eentje kunnen vinden.

Naar hotel valiezen halen en op naar de luchthaven. Einde bezoek Porto.

Iedereen was wel een beetje moe, maar zeker voldaan. Er was er zelfs eentje blij dat hij terug mee naar huis mocht.

Vlucht en transfert naar huis ook vlot verlopen en als afsluiter hebben we nog een paar

Waterkes gedronken bij de Koen in de Cubana

Selectie van de Foto's volgt binnenkort via de website.

!!! Lidgeld !!!

Uw lidgeld nog niet betaald? Doe dit vóór 25 november door 30 euro over te maken op rekening BE96 7330 2042 5705 van KWB Mol-Rauw. BIC: KREDBEBB.